



## DANK JE WEL!

De dank aan de sponsors is groot!

## HET JAAR 2020

Wat hebben wij in 2020 allemaal gedaan?

## IMIKAAA BEDANKT JULLIE!

Inderdaad. Bedankt voor jullie fantastische, financiële, steun in het afgelopen, moeilijke jaar.

Corona; het was en is overal. Ook in Oeganda. En ook Mama Justine en haar kids hadden het zwaar. Herhaaldelijk kregen wij afgelopen jaar trieste spraakberichtjes van Mama Justine. Maar gelukkig werden deze ook afgewisseld met dankbare en gelukkige berichten.

God en Imikaaa werden dan, al dan niet zingend, bedankt voor hun hulp en donaties.

En wij konden dat natuurlijk alleen maar doen dankzij jullie hulp, jullie steun, jullie interesse, jullie donaties. Een hulp die in een ook voor jullie moeilijk jaar grotendeels gewoon doorging. En daarvoor willen wij jullie, uit de grond van ons hart, bedanken.

Met z'n allen hebben wij, in extreem moeilijke tijden, een bijzondere groep mensen kunnen helpen, hun omstandigheden nog enigszins kunnen verzachten.

## DOELEN STELLEN

Mama Justine heeft al jaren een grote droom. Haar droom wordt ons doel. Lees vooral verder!

Sinds maart 2020 was Oeganda in een totale lockdown. Scholen dicht, winkels dicht, foodmarkets dicht, grenzen dicht, niet/nauwelijks werken, vervoer grotendeels verboden etc.

Het positieve hiervan is dat het aantal geïnfecteerden (40.000) en overledenen (334), relatief meevalt.

Zeker een resultaat van deze totale lockdown, samen met de aanwezige ervaring met dit soort ziektes en het feit dat de Oegandese bevolking een van de jongste ter wereld is.

Echter ook met vergaande, negatieve gevolgen voor de bevolking: niet kunnen/mogen werken dus nog minder te besteden; geen sociale/financiële vangnetten vanuit overheid dus toenemende armoede; geen (thuis)onderwijs dus verveling van kids neemt snel toe; snel afnemende voedselvoorraden dus toenemende honger; moeten strijden voor je bestaan dus nog meer onderlinge irritatie en criminaliteit.

Inmiddels gaan de scholen langzaam maar zeker weer open. De oudste mochten als eerste weer beginnen en de komende maanden zullen als het goed is ook alle andere kinderen weer mogen!

“There is always something to be thankful for”



#### WAT HEEFT IMIKAAA GEDAAN IN 2020?

Ondanks corona, ondanks het feit dat wij geen activiteiten hebben kunnen organiseren, wij interessante donaties misliepen waarvoor we eventueel in aanmerking zouden komen, hebben wij toch een succesvol jaar achter de rug. Wat hebben wij dankzij jullie hulp toch kunnen realiseren?

- Maandelijks betaling van de huur van hun huis
- Een aantal maanden schoolgeld voor 20-25 kids
- Vervoer voor de hele groep naar Luweero, het geboortedorp van Justine op het platteland. Hier voelde men zich veiliger voor het coronavirus dan in een grote stad als Kampala
- Reparatie van hun ingestorte toiletten ter plekke (in Luweero)
- Een bijdrage aan de reparatie van een waterpomp in Luweero
- Vervoer terug naar Kampala
- Een bijdrage voor de reparatie van een lek in het dak van hun huis
- Extraatjes met Pasen, Kerst en tussendoor: voor "luxe" feestmaaltijden, kleding en handige noodzakelijke spulletjes
- Geld opzij kunnen zetten voor de nabije toekomst

## EEN STIP OP DE HORIZON!

Stichting Imikaaa, from the streets to succes. Waar staan wij ook alweer voor? Het verbeteren van de leefomstandigheden van straatkinderen in Oeganda. En dan met name Mama Justine en haar project Agape Vulnerable Children in Kampala. We willen haar en de kids helpen op weg naar succes. Geïnspireerd op de doelen van de Verenigde Naties willen wij bijdragen aan: betere leefomstandigheden, een kans op onderwijs, genoeg voedsel, schoon water en sanitair en een goede gezondheid.

Dit blijft ook de basis van Imikaaa. Echter willen wij ook een nieuwe stip op de horizon zetten. Een stip die een grote droom is van Mama Justine en haar kan helpen om nog betere voorwaarden te scheppen om de, aan haar toevertrouwde, kinderen te helpen op weg naar succes.

En wat is die droom van Mama Justine?

Zij heeft in Luweero een stukje grond waar ze nu voedsel op verbouwt. Ze gebruikt dit voor dagelijks eten en voor de verkoop om inkomsten te genereren. Daarnaast ligt nog een stuk grond dat van haar broer is. Deze wil dit wel verkopen aan Mama Justine. Haar grote droom zou zijn dat zij dit kan verwezenlijken en dan een eigen onderkomen hier zou kunnen gaan opzetten.

Wij willen als eerste onderzoeken of wij dit stukje grond voor haar zouden kunnen kopen. Echter spelen daar een hoop zaken die we dan ter plekke zouden moeten gaan bekijken zoals bv:

- de grootte van het stuk grond – de ligging ten opzichte van scholen voor de kids
- de prijs - eigen aankoop door de stichting of aankoop door Mama Justine – het inventariseren van andere opties.

Helaas kon de geplande reis van vorig jaar naar Oeganda niet doorgaan. Dit jaar wordt ook spannend of dat gaat lukken. We hopen nog dat onze ambassadeur Astrid wellicht op kortere termijn zou kunnen gaan. Zij zou dan een aantal zaken al kunnen bekijken.

Hopelijk mogen wij ook de komende tijd op jullie steun rekenen. We hebben deze hard nodig.

Samen blijven werken aan hun toekomst, nieuwe doelen stellen. From the streets to succes!

Tot de volgende nieuwsbrief!

Imke – Pim – John



@stichtingimikaaa